

Volkstuinvereniging Maasland steunt ook dit jaar weer projecten in Sri Lanka

Ook dit jaar weer zijn wij door de Volkstuinvereniging Maasland uitgenodigd om een geweldig bedrag in ontvangst te nemen voor projecten in Sri Lanka.

De volkstuinvereniging Maasland ondersteunt al enkele jaren deze mooie projecten. Dit doen zij door een vrijwillige bijdrage te vragen voor jong plantgoed, zoals sla, andijvie, bietjes, bloemkool en prei etcetera. Nico van Uffelen zorgt al jaren voor dit plantgoed. Vanaf maart/april staan deze plantjes bij hem in zijn tuintje. Zo wordt het bedrag bij elkaar gesprokkeld. Ja en al die kleine bijdragen bij elkaar bracht dit jaar het fantastische bedrag van € 1.000,- op. De eerste € 500,- werd in juni door Nico overhandigd aan Kenneth en Manjula. Zij waren uit Sri Lanka overgekomen om hun projecten te promoten. Blij verrast waren zij met dit mooie bedrag. Maar daar bleef het niet bij. Een week geleden kregen



zij te horen dat Nico weer € 500,- had overgemaakt aan de stichting 'Onder Dak'. Deze Stichting is in 1995 opgericht en Rika Bierkens en haar vrienden zijn met deze stichting in aanraking gekomen. De stichting is opgericht door Nederlanders met als doel de allerarmsten, de mensen die in een klein krotje wonen, of op straat leven, aan een klein stenen huisje te helpen. Voor € 4.000,- kan er al een mooi huisje gebouwd worden.

Tuinderhof', mede dank zij de volkstuinders uit Maasland, opgeleverd. Weer heeft een gezinnetje een menswaardiger bestaan gekregen.

Namens de mensen in Sri Lanka heel hartelijk bedankt voor de fijne ontvangst en voor het mooie bedrag.

Tilly Moerman- van Uffelen

Afgelopen jaar is het huisje genaamd 'De

